

Meet & Greet 7 - Rondje Zwolle

door Luuk - 31 augustus 2014

Dat de SkyRiders een enthousiaste groep mensen is, is niet geheel onbekend.

Marcel schreef al snel na het afgelasten van de augustus rit: "de dreun van het afblazen van de dinsdag rit dondert nog door hier in het Almeerse en dus moet er een passende vervangende rit gedaan worden op woensdag 27 augustus a.s."

En dus geschiedde. Velen hadden hetzelfde idee en er stonden dan ook zestien motoren aan de start voor de zevende Meet & Greet ride van het jaar.

De route was al van te voren door Gert doorgestuurd en op de website gezet. Er was een rondje Zwolle uitgezet en dat is natuurlijk altijd een mooi gebied om doorheen te rijden.

De start van deze M&G ride lag deze keer in Elburg, aan de schitterende haven. Het terras van de verzamelplaats, Restaurant de Herberg, zag er aantrekkelijk uit. De aanwezige uitbater was echter geenszins van plan om de SkyRiders vóór elf uur van koffie met gebak te voorzien, dus moest een ander terras worden gezocht. Dat werd uiteraard gevonden en na de koffie werden de motoren gestart voor het rondje Zwolle.

In noordelijke richting ging het langs het Drontermeer en zuid langs Kampen. Wat een mooi landschap, in een streek die ik eigenlijk nauwelijks ken. Dubbel leuk dus. Verder ging het naar het plaatsje Genemuiden en daar werd het Zwartewater overgestoken met de lokale pont.



Meet en Greet 7 - de start in Elburg



Genemuiden - de pont over het Zwartewater

Dan verder langs de meren Beulakerwilde en Belterwilde naar Zwartsluis. Daarna verder richting het zuiden naar Hasselt. Nou dacht ik altijd dat Hasselt in België ligt, maar er blijkt dus ook een gelijknamig plaatsje in Overijssel te zijn. En wat voor een plaatsje: erg sfeervol en bovenal een uitstekend terras bij ons lunchadres Café de Zon. Het was heerlijk terrasweer en dat was toch een schril contrast met de dag ervoor, toen de maandelijkse club rit moest worden afgelast. Niet alleen de voorspelling was toen slecht, maar het werkelijke weer bleek minstens zo erg te zijn.



Hasselt - lunch bij Café de Zon

Na de heerlijke lunch op het terras werd het weer tijd om de motoren aan te trappen voor de middag rit.

Verder ging het in zuidelijk richting door de mooiste landschappen naar Heino. Dan verder door naar de mooie rivier waar Overijssel zijn naam aan ontleent: de IJssel.

Bij gebrek aan een brug, moest de IJssel worden overgestoken per pont. Deze toegift werd zeer gewaardeerd en aan de overkant kwam al snel Eet Tapperij Bijsterbosch in zicht. Hier hadden we al eens vaker op het terras gezeten en er werd besloten dat dit het eindpunt zou worden.

Terugkijkend op dag met mooi weer, een schitterende rit en veel gezelligheid, restte alleen nog de terugreis naar huis.

Een top dag! Dat had het Almere chapter weer mooi geregeld.



Eindpunt - Eet Tapperij Bijsterbosch in Welsum